



NYHEDSBREV

1 - 2018

Vi tager fat på endnu et år.....

v/Svenn Erik Kristensen, formand

Medens sneen stille daler ned og godt i gang med at ændre landskabet, er jeg optaget af at få lavet et nyhedsbrev til dig.

Sneen har været ventet i hvert fald af børnene. De første er allerede ude at kælke på bakkerne omkring huset.

Det er med en stor glæde, at People to People i dette nyhedsbrev endnu en gang kan tilbyde medlemmer en lang række rejser til mange forskellige mål spredt over hele verden. Benyt disse tilbud, tag vel imod dem og hjælp os med at sprede kendskabet til de rejser vi tilbyder.

En ændring....

Bestyrelsen drøftede på sit sidste møde den fortsatte udsendelse af vort nyhedsbrev. Prisen for både trykning og porto er de sidste år steget ganske betydeligt. Samtidig har vi en hjemmeside, hvor bl.a. vore rejser vises. Vi har derfor besluttet ind til videre kun at udsende ét trykt og postomdelt nyhedsbrev om året. Det vil være det nummer, der udkommer i februar måned. Her skal vi jo ifølge vedtægterne indkalde til den årlige generalforsamling.

Der vil også blive lavet et nummer i september måned. Det vil dog være "elektronisk" – dvs. ligge på vor hjemmeside. Hvis du har sendt din e-mail adresse til kasseren, vil du modtage en mail, når bladet er klar.

Send derfor allerede nu din mail-adresse til:

thea@mail-online.dk



New Zealand



Japan



Japanere i Danmark



Indien



Generalforsamling

Lørdag, d. 7. april 2018

Generalforsamling 2018

People to Peoples generalforsamling 2018
holdes på:
Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240
Løgumkloster
Lørdag, d. 7. april 2018 fra kl. 11.00 til ca.
16.00

Igen i år holder vi en lille Rejse Cafe, som er en del af generalforsamlingen – og fortæller om spændende rejsemål, som ligger klar og dem, der er på vej. Efter frokost, som PTP er vært for, vil man fra Refugiets side fortælle lidt om hvad man beskæftiger sig med på Refugiet. Et meget spændende sted - at besøge. Derefter går vi en tur over i den flotte Klosterkirke, kapitelsalen, som har sin egen historie og selvfølgelig går vi igen-nem munkenes sovesal.

Program:

- Kl. 11:00 Velkomst til Rejse Cafe & generalforsamling
- Kl. 11:1 2.rejseforedrag
- Kl. 12:15 Let frokost.
- Kl. 13:00 Refugiets fortælling
- Kl. 13:45 PTP generalforsamling
Kaffe m/lagkage
- Kl. 14:45 Lidt mere rejse foredrag.
- Kl. 15.45 Eventuelt medlemmers rejseønsker
- Kl. 16:00 Farvel og tak for i dag

Af hensyn til frokost osv. er tilmelding nødvendig. **Senest d. 4. april.**

Tilmelding til: Mail: thea@mail-online.dk tlf. 22 171 896

Følg med på vor hjemmeside.

www.peopletopeople.dk

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Præsidentens beretning om organisationens virke i det forløbne år
3. Chapternes beretning fra det forløbne år
4. Debat
5. Godkendelse af revideret regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg
 - a. –til bestyrelsen
 - b. –suppleanter
(p.t. Birger Bartholomæusen)
 - c. –revisor (p.t. RSM plus)
9. Fastsættelse af mødedato og sted for næste generalforsamling
10. Eventuelt

Ad 8a: -på valg er Svenn Erik Kristensen

Vi har brug for din hjælp.....

Som modtager af nyhedsbrevet fra People to People ved du selvfølgelig, at det ikke er gratis at yde denne service. Størstedelen af planlægning af ture m.m. udføres af frivillige, men der skal jo hvert år rejses nogle midler, for at kunne yde en tilfredsstillende medlemsservice.

Det kontingent, der kommer ind fra medlemmerne, er af største vigtighed.

Bestyrelsen opfordrer dig derfor til at betale dit kontingent for 2018.

Enlige kr 125,-

Par kr. 200,-

Vi udsender af både praktiske og økonomiske grunde ikke girokort.

Du bedes indbetale kontingentet på vor konto:

Reg.nr.: 1551

Konto nr.: 4115212427

Husk: navn og medlemsnummer.

Medlemsnummeret står på adresselabels på kuverten.

Magiske Mongoliet med de store vidder...

Er du til en anderledes aktiv ferie, hvor der både er sol fra en skyfri blå himmel og masser af vind i håret, så tag med til Mongoliet og Gobi Ørkenen i denne sommer.

Mongoliet er et fantastisk stort land med enorme vidder, en afvekslende natur, store flokke af heste, får og geder ud over stepperne. Vi møder stor gæstfrihed og bliver indkvarteret privat nogle dage i Ulaan Bataar – Mongoliets hovedstad.

Vi rejser fra Danmark 24. juli og er tilbage 6. august. Af de 13 dage, turen varer, tilbringer vi 5 dage i Gobi Ørkenens storslåede natur. Den del af turen foregår i minibusser og vi bor i ger – de runde filttelte – undervejs. Det er der ikke meget "spejderlejr" over. For teltene har fast bund med gulvtæppe, og der er senge, som vi kender det, med dyne og hovedpude – og duftende sengelinned.



I Gobi ser vi resterne af det store Manzushir Tempel-kompleks, der en gang bestod af 70 mindre templer, hvor der boede flere end 1.000 lamaer. Vi fortsætter til Baga Gazriin Chuluu, der ligger på et 150 kvm stort bjergmassiv. Vi gør holdt ved White Stupa med den 100 meter lange og 30 meter høje klippevæg, som gennem tusinde år er blevet slebet af vinden, så det ligner konjunkturerne af en middelalderby.

Vi tilbringer et par dage i Ulaan Bataar. Vi skal i nationalteatret og se en traditionel danse- og syngeforestilling. Vi besøger kashmerefabrikken Gobi og ser det nyeste inden for super lækkert spindelvævstynd strik til kvinder og mænd. Vi skal på museum, teater og kunstgalleri og får tid til selv at gå på opdagelse i byen.



På denne tur kan vi

max være 16 deltagere.

Som på de øvrige PtP-ture er der dansk turlleder med på hele rejsen. I Mongoliet har vi en erfaren guide i Bayana Moldoi, der også er præsident for People to People i Mongoliet. Hun har været en super guide de 2 tidligere gange, vi har været der.

Pris: ca. 26.000 kr. pr. pers. Kun mulighed for enkeltværelse på hotel i Ulaan Bataar.

Yderligere information og tilmelding:

Anna Marie Bohsen på mail:

anma@post12.tele.dk

Tilmeldingsfrist: 15. marts.

Drømmerejsen til New Zealand..

New Zealand står højt på mange rejselystnes danskeres ønskeseddel.

Hvis du er en af dem, så udlev drømmen: Tag med i januar-februar 2019.

Der er et par nye ting på programmet i forhold til tidligere ture: Vi har 2 dage i Bangkok, Thailand, på vejen til New Zealand.

Vi ankommer så sent, at vi ikke får set ret meget den første dag. Derfor tager vi en dag mere med vores danske superguide, Marck Christiansen. Han bor i

Thailand og viser os alle de spændende steder, som man skal se – og steder, hvor turister ellers ikke kommer.

Ved ankomsten til Christchurch på New Zealands sydø mødes vi i lufthavnen med værtsfamilien og bliver indkvarteret privat de første dage. En af de nye aktiviteter er tur ud at se delfiner i åbent hav.



Vi skal på en 5-dages tur på sydøen i minibus og se en stor håndfuld highlights, og vi bor på moteller. Fra Christchurch flyver vi til hovedstaden Wellington, hvor

vi er et par dage. Her får vi en guidet tur og har mulighed for selv at udforske den charmerende by.

Sidste stop er den nordlige del af nordøen. I byen Whangarei er vi i homestay og har en 2-dages tur nordøst på, hvor vi besøger en Maori-landsby, Hundertwasser's fantastiske toiletbygning og Treaty House, hvor New Zealands forfatning blev underskrevet i 1834.

Turen er på 24 dage og prisen bliver ca. 32.500 kr. Turlleder bliver Anna Marie Bohsen.

For yderligere information mail:

anma@post12.tele.dk

Albanien og Korfu i september 2019

I denne sommer havde Chapter Syd besøg af Merita Meko, der for et par år siden tilrettelagt en super tur i Albanien. Turen var på 6 dage, og vi nåede vidt omkring. Blandt andet til Makedonien og var i homestay flere steder i Albanien.

Det var så god en oplevelse for både gæster og værter, da People to People var i Albanien for et par år siden, at de vil se en gruppe danskere igen.



Denne gang bliver turen 9 dage i september 2019. Vi har et par dage i Tirana, hvor vi besøger

Nationalmuseet og går på opdagelse i byen. Vi er i bjergbyen Kruja med markeder og et par flotte museer. Vi tager ud til feriebyen Durres ved havet og spiser frokost på restaurant i vandkanten. Derefter går turen syd på, og vi har et par dage ved den albanske Riviera ved Adriaterhavet. Derfra tager på en dagtur til den smukke græske ø, Korfu. Her havde dronning Anne



Marie og kong Konstantin et palæ, Mon Repos. Det er for nylig renoveret og der er i dag offentlig adgang. Om vi får det at se, vides endnu ikke.

Kontakt Anna Marie Bohsen
(anna@post12.tele.dk) for yderligere information.



Japansk gruppe til Sønderjylland

Sidst vi havde gæster fra Japan var i 2012, og nu til sommer kommer der igen en gruppe til Sønderjylland. Gruppen ventes i slutningen af juli, og rejseleder bliver Ruriko Nakajima, som flere af jer har mødt i Japan.



Der vil blive et fælles arrangement eller en udflugt, men herom senere.

Vores gæster håber, at møde så mange af jer tidligere japanrejsende. Så har du lyst til at være vært, må du gerne kontakte mig – også selv om du måske kun har mulighed for at være "dagplejer"



Kontakt Gunild Bogdahn,
3148 1284, gunildbogdahn@gmail.com.



Rundrejse i farverige Nordindien

Et samarbejde mellem South India Tour og People to People.

Turen gennemføres i november 2018
Få pladser tilbage.

Vi tager på turen til **Delhi, Varanasi, Kolkata og Sunderbans** – delta-området ved Ganges udmunding.

Delhi er Indiens hovedstad og har ca. 20 millioner indbyggere. Delhi hører til det **traditionelle hinduistiske kulturområde** og byder på enestående **kulturelle og historiske oplevelser** – og **berigende oplevelser i mødet med den indiske befolkning**.

I Delhi oplever du en fascinerende blanding af det gamle og **traditionelle Indien - Old Delhi** og **det nye Indien - New Delhi**, der er i stærk økonomisk vækst, og du oplever pulsen i hovedstaden i verdens næstmest befolkede land.

Vi besøger traditionelle **farvestrålende markeder og basarer** og vestligt orienterede butiksområder, hvor der overalt er særdeles gode indkøbsmuligheder.

Vi ser de berømte **historiske og kulturelle seværdigheder** f.eks. India Gate, Red Fort samt berømte **moskeer og templer**, herunder **Lotustemplet**.

Taj Mahal Vi tager på en 1-dagstur til **kejsernes by** Agra og ser det meget smukke og meget berømte palads.



Varanasi er et af Nordindiens højdepunkter og ligger på **Ganges** venstre bred på den helligste strækning af floden. Ganges er det store pilgrimssted for hinduerne og Varanasi er en af de ældste byer i verden. Der bor ca. 1,2 mill. mennesker i Varanasi.

Vi flyver til den spændende by **Varanasi** ved **den hellige flod Ganges**. Her tager vi både en **aften-sejltur** og en **morgensejltur**, hvor vi ser **det mest eventyrlige syn** i Indien, når solen står op eller går ned over den hellige flod. **De gyldne stråler falder på de utallige templer, de 70 ghats** (stentrapper), der fører ned til floden, **præsterne under deres paraplyer**, og **hinduerne**, der tager et rensende bad **i det hellige vand**. Enhver hindu ønsker at bade

i den hellige flod mindst en gang i sit liv, og hinduerne transporterer gerne helligt vand med hjem fra floden. Duften af røgelse blander sig med røg fra de mange ligbål, der i døgndrift sender hinduer af sted til det hindsides.

Kolkata ligger i delstaten Vestbengalen og er Indiens 3. største by med ca. 15. mill. indbyggere. Byen var oprindeligt centrum for uddannelse, videnskab og kultur og hjemsted for personligheder som **Tagore** (nobelprismodtager i litteratur i 1913) og **Mother Teresa**. Kolkata stagnerede efter Indiens selvstændighed i 1947, men der er dog siden 2000 kommet mere gang i økonomien.

I **Sunderban** floddelta er den største mangroveskov i verden med en variation af planter og dyr. Den ligger ved munden af bl.a. **Ganges og Brahmaputra** og breder sig over arealer i både Indien og i Bangladesh. Her er der en speciel natur og området rummer et naturreservat med ca. 400 **bengalske tigere** og ca. 30.000 plettede **hjorte**.

Vi oplever **den specielle natur** og landfamiliernes levevilkår i området. Vi besøger en skole, og private familie og får en rundvisning på J. G. V. K. Sunderban, der er et projekt støttet af Danmark. Projektet arbejder med uddannelse, sundhed og indkomstskabende aktiviteter for familierne i området. Endvi-



dere tager vi på **en sejltur** i verdens største mangroveskov, der er på UNESCO's Verdensarvsliste. Måske!! – får vi øje på en af tigre der.

Tilmelding: thea@mail-online.dk tlf. 22 17 18 96
- South India tour tlf. 20 20 20 71
Pris ca. 20,500

Der udsendes mere præcist program for turen ud i løbet af første kvartal 2018 sammen med præcis pris.

Dansk gruppe til Japan

Igen til maj rejser en lille gruppe til Japan. Det er min 5. tur til dette spændende land – Japan er nu på top 10-listen over lande, man *må* besøge.

Og det forstår jeg godt: alt er velorganiseret, japanerne er flinke og gæstfrie og landet er smukt.

Turen starter på Okinawa, en Stillehavsø med Bounty-strande og her vil vi være i homestay. Når vi kommer til Hiroshima vil vi besøge mindesmærkerne fra 2. Verdenskrig og Hiroshima Castle. Vi sejler til tempeløen Miyajima, hvor vi se en verdensberømte orangerøde torii-port.



Vi møder det traditionelle Japan i Kyoto, den gamle kejserhovedstad, der har over 1500 templer og pagoder – og hele 17 af dem er på UNESCO's Naturarvsliste.

Vi kører med Japans højhastighedstog til Hakone Nationalpark, hvor vejret afgør, om vi kan se toppen af Mt. Fuji og fortsætter til Tokyo. Her vil vi lige vende de sidste seværdigheder, før vi vender hjemad igen.



Kontakt Gunild Bogdahn for yderligere oplysning og tilmelding,

3148 1284 eller gunildbogdahn@gmail.com.



Sydamerika

27. september – 12. oktober

16 dage

Vores første stop er hovedstaden, Buenos Aires i Argentina, hvor vi skal på byrundtur med guide, til tangoshow med middag og vine, og vi skal besøge Evita Perons lyserøde



palæ. Vi skal også på en heldagsudflugt til en kvægfarm på pampassen. Her vil se en opvisning af de ridende cowboys og nyde grillstegte bøffer også med argentinske vine til.

Nu flyver vi til Sydamerikas største vandfald, Iguazu, som vi skal se fra både Argentina og Brasilien. Vi skal bo på et økologisk hotel i junglen, der får råvarerne fra lokale bønder. Vi skal høre om orkideer, kolibrier og på aftenvandring i junglen – med guide.



Vi skal også på tur på floden og her kan vi tage alle de fotografier vi kan nå.

Vores næste stop tager os til Curitiba, hvor vi

skal i homestay i 3 nætter. Byen ligger i det sydlige Brasilien, og det er her fra, alt det nye kommer fra i Brasilien. Byen er grundlagt af polske, tyske, italienske og russiske immigranter og breder sig på et plateau med smukke parker, indkøbscentre og brede boulevarder. Der er et bussystem, der tjener som forbillede for enhver by, der ikke har råd til et metro-system – og byen regnes for at være landets reneeste by.

Vi slutter af i Rio de Janeiro, hvor vi skal besøge en favela, som er en slumbebyggelse – med guide. Vi skal jo også på en guided bytur, så vi ser Kristusfiguren og Sukkertoppen – og de berømte strande.

Kontakt Gunild Bogdahn,

3148 1284, gunildbogdahn@gmail.com.

Bestyrelsen			
Svenn Erik Kristensen	Formand	2298 6342	sek@sveka.dk
Gunild Bogdahn	Næstformand	3148 1284	gunildbogdahn@gmail.com
Thea Lauridsen	Kasserer	2217 1896	thea@mail-online.dk
Anna Marie Bohsen	PTP syd	2532 8826	anma@post12.tele.dk
Karen Margrethe Kristensen	PTP øst	2081 7403	kmk@sveka.-dk
Thomas Jørgensen	PTP nord	9813 8274	thoeljo@stofanaet.dk
Birger Bartholomæussen	Suppleant		birgerbart@live.dk
Sekretariatet er hos formanden			

Rejser, vi har tænkt at gennemføre:

2018			
Jan-feb	Sydindien	Thea Lauridsen	thea@mail-online.dk
Feb-mar	Sydafrika	Anna Marie Bohsen	anma@post12.tele.dk
Mar-apr	Peru og Bolivia	Thea Lauridsen	thea@mail-online.dk
Maj	Japan	Gunild Bogdahn	gunildbogdahn@gmail.com
Juli	Mongoliet	Anna Marie Bohsen	anma@post12.tele.dk
Sep-okt	Argentina / Brasilien	Gunild Bogdahn	gunildbogdahn@gmail.com
Nov	Nordindien	Thea Lauridsen	thea@mail-online.dk
2019			
Jan-feb	New Zealand	Anna Marie Bohsen	anma@post12.tele.dk
Juni	Tallinn, Estland	Anna Marie Bohsen	anma@post12.tele.dk
Sep	Albanien og Korfu	Anna Marie Bohsen	anma@post12.tele.dk



PERU

Oplev inkaernes kultur og Amazonas. Rejsetidspunkt ikke fastlagt. Når der 12 tilmeldte, bliver turen sat i gang. Tlf. 22171896

